

Klaas Geerts Onderduiker

CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45

Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren



Onderduiker in Haarlemmermeer

"In 1942 ben ik in Haarlemmermeer ondergedoken. Ik was toen 19 jaar oud. Ik zou te werk worden gesteld in Duitsland. Hitlers oorlogsmachine draaide op volle toeren. Ik paste er voor om daar aan mee te werken. Gelukkig kon ik als onderduiker bij Vicon aan de slag. Omdat de import van Amerikaanse landbouwwerktuigen en onderdelen stil lag, repareerden we machines en maakten we zelf onderdelen. Voor de boeren was dat belangrijk, want hun werk ging gewoon door."

"De Meer was een bolwerk van verzet, dat werd gecoördineerd door Cor van Stam. cor en zijn verzetsmaten deden goed werk. Met valse bonkaarten zorgden ze bijvoorbeeld voor voedsel voor alle onderduikers in de Meer. Op een gegeven moment ruim 3.600!."

"De familie Boogaard verbergt zeventig joden op hun boerderij. Op 6 oktober 1943 gaat het mis. Verraden werk. Er worden 34 joden weggehaald. Niemand keert terug. ook vader Hannes Boogaard is weggevoerd naar Sachsenhausen, waar hij werd vermoord. Zoon Pieter en dochter Aagje worden in Kamp Vucht gevangen gezet. Aagje keert gebroken terug. Pieter overlijdt in 1944 na vrijlating uit het kamp."

