

CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum '40-'45

Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren

In Aalsmeerderbrug, in een fort van de Stelling van Amsterdam, bevindt zich het CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum '40-'45 museum; een bijzondere verzamelplek van voorwerpen en documentatie uit de Tweede Wereldoorlog.

In het museum tonen we het resultaat van ruim 25 jaar onderzoek naar verschillende oorlogthema's in Haarlemmermeer en omstreken. De wrakdelen van neergestorte vliegtuigen, vliegtuigmodellen en de verhalen van missies. De maquettes van onderduikboerderijen, een radiokamer en veel foto's en voorwerpen uit de periode 1940-1945. Dit alles vormt een unieke collectie in een uniek museum.

7/8



BEZOEK CRASH LUCHTOORLOG- EN VERZETSMUSEUM '40-'45

Aan het begin van het bezoek krijgen de leerlingen een korte introductie over de Tweede Wereldoorlog en over het museum. Daarna bezoeken ze in kleinere groepjes en onder begeleiding van ervaren rondleiders de verschillende, thematisch ingerichte zalen. Rondleiding wordt gezamenlijk afgesloten in de indrukwekkende *Spitfire Hal*.

In overleg met de school kan het bezoek eventueel worden toegespitst op één van onze thema's.

De **Meidagen** worden belicht aan de hand van de verhalen over de vliegers die in de meidagen hebben gevlogen bij de geborgen resten van de Fokkers D-XXI en T-V.

De verhalen over de Luchtoorlog van de geallieerden worden verteld bij de geborgen resten van vliegtuigen. Tijdens deze luchtoorlog zijn veel neergeschoten vliegtuigen in en om Haarlemmermeer neergekomen.

Verzet en onderduiken wordt belicht bij de maquettes van belangrijke onderduik locaties. Ook worden verzetsverhalen verteld.

Radiotelegrafie wordt in de Radiokamer met WOII apparatuur geïllustreerd.

- in overleg
- rondleiding
- 120 minuten
- museum

€ 120,- per groep

7/8



VLUCHT IN BEELD

Samen met kunstenaar Rogier Polman

Vluchten is alles achterlaten wat je kent. Het afscheid is vaak voorgoed. Rond de Tweede Wereldoorlog waren er in West-Europa meer dan een miljoen mensen op de vlucht. Vandaag de dag zijn er jaarlijks zeven keer zoveel vluchtelingen, wereldwijd. Leerlingen maken in drie lessen, aan de hand van korte thematische beschrijvingen, kleine schilderijen. Op elk schilderijtje wordt het thema 'vluchten' vertaald in een eenvoudig beeld. Het maken van deze iconen wordt in verschillende ronden gedaan zodat de kinderen steeds met elkaar in gesprek gaan over hun keuzes en associaties.

In de derde les worden alle schilderijen samengevoegd tot één groot kunstwerk. Het werk kan weer uit elkaar gehaald worden en gespeeld als een memory spel, want gevluht is niet vergeten.

- in overleg
- 3 lessen
- 90 min
- school

€ 295,- per groep