

dit vond



groep 5 van

het oorlogs-

museum...



Bos

W Ik ben gister met groeps Raar het.  
Dorlogs museum het was daar echt heel leuk  
En ik Timo en Iram en Neil mochten een  
moon vliegtuig want wij hadden het ge-  
vraagd en der lag een Duitse oorlog  
seben bom en die schieten me uit het vlieg-  
vliegtuig ~~En~~ En de meneer wist er heel  
veel van want hij had het overleefd en  
de Meneers hele ~~is~~ famili had de tweede-  
wereldoorlog overleefd en der stont ook  
een klein bromertje en een kapot vliegtui-  
g en op die twee vliegtuig mag je Groot  
Groetjes Bos



Ernst

- Ik vond het donderdag 16-3 leuk.
- Ik ben het oorlogsmuseum.
- Ik heb veel geleerd.
- Ik wil er nog eens heen.
- Dat lijkt me zo leuk.
- Dan leer ik nog meer.
- Het leukste vond ik de spitfire & spitfire.
- Die was zo mooi.
- Dat vergeet ik ~~de~~ nooit meer.
- De gene die alles uitleg was aardig.
- Als je iets vroeg vertelde hij een heel verhaal.
- De man die mee liep was ook aardig.
- Ik ~~ben~~<sup>was</sup> er nog nooit geweest.
- Maar nu een keer.
- De man die ~~er~~ uitleg had de oorlog zelf meegemaakt.
- ~~Dat~~ Het museum was best oké.
- Maar dat geeft niet.

Hallo allemaal.

Wij zijn pas in het oorlog museum geweest.

Het was heel interessant.

Er was een meneer die die ging allemaal dingen vertellen.

En we mochten ook op oude dingen snitten.  
dat vond ik erg leuk.

Ik heb zelf op die motor geneten.

En drie jongens mochten in het vliegtuig snitten dat was wel erg grappig en die jongens waren Neil, Tim, Bas

En op 15 maart.

groetjes Joyce

Dit was een leuk uitje

Ik vond het wel leuk want ~~was~~  
wemochte ook in een soort vliegtuig  
mitten en op een stoel van een piëlot  
en op een ~~soort~~ soort schoeter en hij  
was zelfs ook als kind in de oorlog  
dus hij vertelde ook toen hij klein was  
en als je een vraag stelde begon hij er  
een heel verhaal te vertellen  
en aan het ~~te~~ eind kregen wij een mars of  
een twiks en je mocht een koebje pakken.

## Orlog museum



Desiree

jim  
het was heel leuk omdat er ook  
olemaral vliegtuigen stonden die  
we uit de grond hebben gehaald  
je moeg op op een fiets zitten  
en in een vliegtuig in doen  
dat was de hele klas maar  
alleen timo ben en bram en neil  
mogen alleen hun hadden het  
gewaagd en de meneer heb  
heel veel over over vroeger  
in de oorlog verteld dat was  
heel leuk maar toen we terug  
geen moeg je nog een maïs  
en een boek een trise dat  
was lekker.



Demi

# Het oorlog museum

Ik vond het ~~echt~~ <sup>echt</sup> leuk

Als je iets ~~toevoeg~~ <sup>toevoeg</sup> wat het was ging de man er een heel verhaal over vertellen.

die bleven ook bij hem.

Ik mocht ook heel veel dingen tot aan raken.

Een man die wist er alles en dat vond ik heel knap

ik me allemaal bedanken

Dankjewel

# Nikita teuwen.

we gingen naar een museum toe.  
als eerst gingen we naar een kamertje.

we zagen ook een vliegtuig die ze  
vroeger gebruikte met de oorlog.

neil Bas braun en timo mochten erin.  
en ernst en wilber mochten een foto

maken. er waren 3 mensen dat vond  
ik wel leuk en ze hadden ook allemaal  
onder delem gevonden en Boten van  
mensen Be!!! Dat vond ik erg. jii) ook.

op het eerst ging die alles vertellen  
over vroeger ik Ben heel veel te weten  
te komen ik vind oorlog zelf niet leuk  
en u of jij nou ik wil het niet mee-  
maken echt niet het was daar  
best wel leuk maar wel g'leuk.

je kon alles vragen wat je wil  
rij gaf overal antwoord en ik

natuurlijk niet het was inderstike  
leuk en ze waren heel aardig

als u er heen gaat zou u het  
denke ook leuk vinden net zo als ik

Groetjes nikita teuwen histerdyt 369.

16 maart 16-3

16-3.

We gingen met de hele klas naar het Clahs museum in Lissersbroek.

De hele klas vond het leuk denk ik

Er gingen twee ouders mee de moeder van Derina en van Simone een man die ging heel veel vertellen over de oorlog

We mochten op een rooster rijden midden Samne

16-3-2006

Het oorlogsmuseum oorlogsmuseum

Het was leuk, er was ook een meneer.  
Die had een heel verhaal. En we  
mogten toen vragen stellen vragen  
stellen. En die meneer beantwoordde  
goed. Er waren vliegtuigen.

Er waren ook wapens en slub  
ken vliegtuigen, en de blazen.  
Het was leuk en we mochten  
op een ~~aan~~ oude motor ritten.  
En als we wat vraagde kreeg  
en we gelijk een verhaal



Dion

# Damion

Het was leuk in het museum want als je iets niet weet en ging die hen heel verbaal er bij zeggen. Je zag in een vliegtuig die niet kon vliegen.

Je zag ook een skootertje dat was ook leuk. Je zag heel

veel vliegtuigen. Je zag een leuke band van een vliegtuig. Je zag een stuk van een vliegtuig. Je zag een mort raket.



Unouk  
het museumbezoek 16 maart.

Het was heel erg leuk.

Je mocht in de oude vliegtuig.  
En op een motorje. En als je  
iets vraeg dan deed hij  
me een lang verhaal.

dat is knap die meneer  
heeft het zelf mee gemaakt.

De kinderen moesten dagen  
en nacht in het water  
staan. Ze de mensen van

het museum hebben meeste  
dingen gekregen en ~~was~~  
somsige dingen origineel.

En En ze warden pantoffels  
en kleren van de kinderen  
van de oorlog.



1000  
We zijn 16 maart naar het oorlogsmuseum in Hissverbroek geweest. Het was heel leuk. Eerst mochten we zelf rondkijken. Toen kwam de meneer. Hij ging ~~en~~ vertellen over zichzelf in de oorlog. Hij woonde naast de Duitsers. Toen kregen we een rondleiding. Hij vertelde wat wat was, heel veel ~~men~~ kinderen gingen bij de rondleiding weg. Ik ging niet weg. Op het laatste mochten we in en op dingen zitten. Ik ging op een skoetertje zitten. Je mocht maar op 1 ding zitten. Bas, Neil, Bram, Timo en ~~Dennis~~ ze vertelde dat er heel veel knopjes in zaten. Toen we weer naar de school gingen kregen we een mars of eent wiss. En ik mocht in het gastenboek schrijven. Er lagen ook nog koekjes bij de ingang en uitgang. En je mocht er 3 pakken. We waren er lopend heen gegaan. Dus ook lopend terug.

Jasmijn

vond het heel erg leuk.

een menselijke

faer. Ik heb ook

omdat ook iets anders stond

dat je in oude mog

zitten en vond ook heel

interessant vond spid (voor)

me mooi. ik vond het

leuk dat iets echt gebeurt

. Ik vond het een heel

museum. Jasmijn

Het museum was leuk.

De meneer vertelde heel veel. Bijvoorbeeld als je iets niet wilt hoe het beter vertelde de meneer er een heel verhaal over.

En Timo, Neil, Bas en Bram mochten zelfs in een oud vliegtuig ritten en toen als je het wilde ~~er~~ mocht je ook een in een soort stoel van het vliegtuig.

Wilbert Dekker

Lois

Het was heel leuk bij het oorlog-  
museum. Er waren allemaal kapote motoren.  
En er waren ook ~~veel~~ En die  
waren heel oud en we mochten ook in oude  
wagens. Timo en bas mochten in een vlieg-  
tuig. En de hele klas mocht op een oude fiets  
of een soort auto. & Maar eerst ging een meneer  
over de 2de wereldoorlog vertellen.

En er waren ook  
oude foto's. En toen we weg gingen mochten  
we nog wat lekkers.



# bezoek oorlogsmuseum

we kwamen er maar tegen en hij  
heeft het begin van de oorlog  
meegemaakt het was heel eng  
er waren 3000 vliegtuigen  
mergertor ~~en~~ en nederlands had  
gevonden met hulp en ~~de~~ alle  
was geweldige en de mensen waren  
heestike lief

# Het oorlogsmuseum hawira

Toen we daar binnen waren, mochten we eerst rond kijken. Toen gingen we in een zaalje. Daar vertelden hij over de tweede wereldoorlog. Dat hij was onder was gedoken. Wij leerde ook heel veel. Een paar mensen mochten ook een in het vliegtuig en ook op een motor. Op het einde kregen we een mars en een tjebs



An Born

Timo

6 maart

# HET OORLOGS ~~Museum~~ <sup>Museum</sup>

Ik vond het heel leuk want je kon er veel van leren.

en ik wist nog niet zo veel van de 1ste 2de wereldoorlog.

Te Kenning, wat ik leuk vond



In het oorlogsmuseum was het leuk. je leerden veel. Er was een oud vliegtuig en de maalt dingen van vroeger. soms herkende je helemaal niets en een meneer maakte bij alles een verhaal. Het was echt interessant!!! en anderen meneeren kon je ook iets vragen. Als je iets vroeg dan wist je het echt zo snel mogelijk. He legte het goed uit! Ik wou meer van oorlog! en al die bommen en anderen dingen. Het was echt super leuk!



# Leger museum

Ik vond het ~~en~~ heel leuk en heel ~~echt~~ <sup>echt</sup> echt. En je kon een echt echt vliegtuig uit, De oorlog <sup>leer</sup> ~~is~~ echt en 4 kinderen mochten mochten er in. Het gaaf er was een man en die had de Tweede wereldoorlog zelf mee gemaakt. En als je één ding vroeg dan kreeg je een antwoord en een heel verhaal echt te gek.  
Gescheven door Alex

Ik vond het heel leuk.

Als je een ding vroeg kwam er een heel verhaal omheen. Er waren veel dingen te zien zoals een vliegtuig.

En je mocht ook op een klein motorje. Je mag ook een oefen bom van Duitsland.

dat waarden Timo, Bram, Neil en Bas

De mannen ver telde veel over de wereld.

~~toen we~~ toen we weg gingen kregen we een koekje en een truks of een mars.

J. de h. l.

Oorlogs museum Was Wash  
Crash

Het was heel leuk!!!  
Ze vertelde alles.

Wijel-in de spij Spit Fire gunter alhoewel de Engelsen  
Ik wil nu nog een keer kan.

Het is dan ook niet zo groot maar is rond held met  
een aantal andere te weten.

Er staan allemaal motoren van vliegtuigen.

En een paar scooter.

En een Spit Fire.

En een soort ~~stool~~ stoel met de handels.

En het was zo leuk dat ik wel 1000000 keer dankje wel  
wil zeggen tegen-ze!!!

Neil

Het was heel leuk in het:

Ik kon er heel goed van leren  
en ik heb alles verteld aan iedereen  
en hun vonden het ook en ik vond  
het aller leukst. De vliegtuigen en  
de andere dingen ook hoor.

en dat vond ik best vres en  
jullie hadden heel veel verteld en  
ik vond de leeftijd heel jong dus: 9, 10, 11  
ik ben pas 9 en als ik in de oorlog  
ben zal ik van dat oorlogsmuseum  
denken!!

groetjes

Kelly



Roy

Ik vind het erg leuk dat u voor ons  
een andere dagsoep was en ik vind  
het erg leuk dat we ook op sommige  
dingen, een uitsondering maakten dat  
we op dingen mochten spitten en met de  
- me tekening en brief wil ik u  
bedanken.



