

8.

Badhoevedorp
31 mei 1942

VICKERS WELLINGTON MK II
W-5361

Berging mei 1987

Start : 30 Mei 1942 om 22.42 uur
Neergestort : 31 mei 1942 om 00.26 uur
Vliegtuig : Vickers Wellington Mk. II
Type : Engelse tweemotorige middelzware bommenwerper
Squadron : RAF no. 12 Squadron, vliegbasis Binbrook
Registratie : W-5361,
Code : PH-C
Neergestort : Badhoevedorp nabij een tuinderij van de heer Doekes aan de Akerdijk. Thans een woonwijk, locatie Rozenstraat, Badhoevedorp.
Oorzaak : Neergehaald door Duitse Marine Luchtafweer, post IJmuiden.

Piloot : F/L. A.B. Payne – DFC (RAF) 21 jaar
Navigator/co-piloot : Sgt. B. Sigler (RAF) 19 jaar
Neuskoepelschutter : Sgt. W.J. 'O Callaghan (RAF) 19 jaar
Bommenrichter : Sgt. J. Wise
Radio-operator : Sgt. G.C. Praagst (RAAF) 32 jaar
Staartschutter : Sgt. J. Brown

De gehele bemanning ligt begraven op de Nieuw Ooster Begraafplaats in Amsterdam

De missie

RAF Bomber Command stuurde 1047 bommenwerpers naar de Duitse stad Keulen. 678 toestellen waren afkomstig van de vaste bommenwerpersquadron die de hoofdaanval vormden, aangevuld met eenheden van de Opleidingsquadrons. De bemanningen werden hierbij ingedeeld samen met ervaren 'oudere' bemanningsleden. Deze aanval werd bekend als de 'First Thousand Bomber Raid', het antwoord van Bomber Command van de RAF op de aanvallen van de Duitse Luftwaffe op Engelse steden. De totale lengte van de bommenwerperstroom was 110 km.

De Wellington PH-C maakte deel uit van de eerste 156 toestellen en werd ter hoogte van de Nederlandse kust, nabij Bloemendaal geraakt door Duits luchtafweer en raakte in brand. Uiteindelijk stortte de Wellington neer waarbij de gehele bemanning om het leven kwam. Veel luchtbeschermingsposten maakten melding van een brandend vliegtuig rond 00.24 uur en een korte tijd daarna volgde een enorme explosie. De bommenlading ontplofte. De Wellington PH-C was om 00.26 uur het eerste toestel dat die nacht verloren ging.

De berging van dit toestel in mei 1987 was het begin van het werk van de Stichting CRASH 1940-1945 en vormde de basis voor de oprichting van een museum. Er werden veel grotere en kleinere wrakdelen gevonden. Een initiatief van de Stichting CRASH heeft geleid tot de oprichting van een permanent monument in Badhoevedorp ter nagedachtenis aan het drama op de exacte crashlocatie. Het monument werd op 31 mei 1999 onthuld door de burgemeester van de Haarlemmermeer, de heer J. van Houwelingen. Het monument is geadopteerd door de G.Th. Rietveldschool in Badhoevedorp.

In het jubileumjaar 2007 kreeg CRASH contact met Kieran McGeown. Hij was, mede namens zijn broer Liam en zuster Hyacynt op zoek naar het verhaal achter het lot van zijn oom Willie. Maar nog meer voor zijn 86-jarige moeder Mary, de zuster van William J. 'O Callaghan, de Ierse RAF sergeant die op 31 mei 1942 als de voorste neuskoepelschutter van de Wellington sneuvelde. Ze wilden naar Nederland komen om het hele verhaal over de crash en het museum te horen. Ze kwamen op 10 november 2007. Nadat het hele verhaal over dit vliegtuig uit de doeken was gedaan, ging het gezelschap naar het monument in de Rozenstraat in Badhoevedorp. Daar maakte men ook kennis met de heer Ossewaarde die de bewuste nacht had meegemaakt. Hij had een houten sigarendoosje bij zich waarin zich een horloge zonder bandje bevond dat zijn vader enkele dagen na de crash van de Wellington had gevonden. De tijd hierop stond stil om 00.26 uur. Ook was er door de heer Ossewaarde een exemplaar van het Nederlandse vlugschrift De Wervelwind bijgevoegd, editie april 1942. Daarna werd het CRASH museum met de expositie over de Wellington bezocht. Op 11 november (Remembrance Day) gingen vertegenwoordigers van CRASH mee naar de Nieuwe Ooster Begraafplaats in Amsterdam waar de gehele bemanning begraven ligt. Er werden bloemen gelegd. Door dit contact is gebleken dat deze zeer jonge man lange tijd 'zoek' is geweest omdat hij te boek stond bij de RAF en begraven is als Callaghan en niet als O Callaghan. Door het bezoek aan de plaats van de crash, het museum met de restanten van het vliegtuig en de begraafplaats was er voor deze familie eindelijk de gelegenheid om afscheid te nemen van hun broer en oom William J. 'O Callaghan.