



DE MEIDAGEN VAN 1940

DE MEIDAGEN VAN 1940 WORDEN BELICHT IN DE HENK REBEL HAL



Het startpunt in het museum is "de Meidagen van 1940", toen de Duitsers Nederland binnenvielen. Dat deden zij over de grond maar ook door de lucht. De piloten van de Nederlandse Luchtmacht, die werd toen "Het Wapen der Militaire Luchtvaart" genoemd hebben een aantal dagen dapper tegen de Duitse overmacht gestreden.

Dat verhaal wordt verteld bij de resten van een Fokker D-XXI die na slechts 40 minuten ins neergeschoten .In deze expositie toont een gedeeltelijk gereconstrueerde Fokker D-XXI te bewonderen. Sergeant vlieger Koos Roos heeft dit vliegtuig bestuurd op 11 mei 1940. Zijn verhaal vertellen wij graag bij dit unieke object.

Daarnaast zijn delen van een Fokker T-V te zien die op 11 mei 1940 is opgestegen om voor de tweede maal die dag de Maasbruggen in Rotterdam aan te vallen. Die aanval is uitgevoerd door 2 Fokker T-V's met een escorte van 3 Fokker D-XXI jagers.